

TÀI NGUYÊN CỦA QLVNCH: “Thiếu Sinh Quân QLVNCH”



Theo nhu cầu đào tạo quân nhân các cấp theo sự trưởng thành của QLVNCH, để bảo vệ Tổ Quốc hữu hiệu trên khắp các chiến trường cũng như hậu cứ.. Thiếu Sinh Quân là một trong những mục tiêu ban đầu đã được Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Anh Cả Lê Văn Ty, lưu tâm hàng đầu cũng như Trường Võ Bị, Quốc Gia Hành Chánh, Quốc Gia Nghĩa Tử v.v...Từ năm 1955 trở về trước, theo một số quý anh “lão làng” cho biết có 5 Trường Thiếu Sinh Quân là Trường TSQ Đệ Nhất Quân Khu ở Mỹ Tho, Trường TSQ Đệ Nhị Quân Khu ở Huế, Trường TSQ Đệ Tam Quân Khu ở Hà Nội, Trường TSQ Cao Nguyên ở Sông Mao, và Trường TSQ Đông Dương ở Vũng Tàu (Thuộc Liên Hiệp Pháp). Cũng theo vài anh “lão làng” cho biết, Ctsq Đại Tá Nguyễn Văn Đông đã sáng tác bài “Thiếu Sinh Quân hành khúc” vào năm 1948 cho Trường TSQ Đông Dương Vũng Tàu...

Năm 1955, Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH đã gom tất cả các Trường TSQ về Mỹ Tho, kể cả Trường TSQ Mỹ Tho vì lúc đó Pháp đã rút ra khỏi Việt Nam. Qua năm 1956, tất cả TSQ đã rời về Vũng Tàu theo Văn Thư chính thức của Bộ Quốc Phòng ngày 26 tháng 6 năm 1956. Coi như vào thời điểm này, chỉ có duy nhất một Trường TSQ tại Vũng Tàu. Nhạc Sĩ Giáo Sư Lê Hoàng Long đã sáng tác bài “TSQ hành khúc” không biết ở thời gian nào mà chỉ biết là vào năm 1963 khi tôi vào Trường đã có

bài này rồi. Chính GS Lê Hoàng Long lúc đó vẫn còn dạy NHẠC cho lớp Đệ Ngũ mà tôi theo học... Sau này có chi nhánh Trường TSQ tại Pleiku nữa cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975...

Muốn trở thành một Thiếu Sinh Quân QLVNCH các TSQ phải là con em của quân nhân tại ngũ, phế binh, công chức Quốc Gia, cô nhi tử sĩ, hoặc con mồ côi phải có sự bảo trợ nhận như con ruột của người có đủ yếu tố như đã nói trên. Tuổi từ 12 (*) đến 15 sau khi qua một kỳ thi trắc nghiệm về văn hóa cùng đủ sức khỏe trong suốt thời gian theo học. Mọi chi phí đều do Bộ Quốc Phòng QLVNCH đài thọ và chịu trách nhiệm đào tạo TSQ thành một cán bộ nòng cốt cho Quân Đội trong tương lai. Đến năm 18 tuổi TSQ đều phải tốt nghiệp và tùy theo trình độ văn hóa của mỗi TSQ, được gửi đi thụ huấn các Quân Trường và được phân phối theo nhu cầu của Quân Đội. Cấp bậc thấp nhất của Cựu TSQ khi ra Trường là Trung Sĩ.

Kể từ khi thành lập, năm 1956, cho đến khi đóng cửa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trường Thiếu-Sinh-Quân Vũng Tàu chỉ vồn vẹn có 19 năm. Trong 19 năm, trường thu nhận khoảng 6000 học sinh. Tính trung bình mỗi năm thu nhận khoảng 350 vào và 350 ra. Con số tương đối nhỏ so với trường Thủ- Đức và trường Đồng- Đế. Trong 6 nghìn người đó, hy sinh tại chiến trường, chết trong các trại tù khoảng 4500. Đây chỉ là con số ước tính của rất nhiều Anh Em CTSQ. Một số ít còn ở trong nước, cũng như ở hải ngoại. Vì hơn bất cứ một tập thể nào, tập thể cựu Thiếu-Sinh-Quân có hệ thống liên lạc với nhau rất chặt chẽ. Tổng hội có hệ thống emailgroups để liên lạc với tất cả các Hội cũng như cá nhân cựu Thiếu-Sinh-Quân ở hải ngoại cũng như quốc nội, không ngoài mục đích tương thân tương trợ, giúp đỡ, và an ủi nhau. Đặc biệt, Tổng Hội ngoài vấn đề đối với các Hội CTSQ Hải Ngoại, luôn quan tâm tới các cựu Thiếu-Sinh-Quân ở trong nước để hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất trong cái ngặt nghèo. Tưởng cũng nên nhắc lại, sự giúp đỡ các CTSQ ở Việt Nam đã có ngay từ khi thành lập Tổng Hội, nổi bật nhất phải kể đến các Hội như Nam California, Houston,

Bắc California (HT Nguyễn Đình Nhơn), Úc Đại Lợi, Âu Châu v.v....

Tính chung, số cựu Thiếu-Sinh-Quân hy sinh trên khắp chiến trường cũng như sau tháng 4 năm 1975 cho đến nay, có thể lên tới 85%.

Trong tất cả Quân Binh Chung, ngành nghề của QLVNCH đều có bước chân của các CTSQ. Trên chiến trường các Tướng Lãnh, cấp Chỉ Huy, quân nhân gan dạ tung hoành trên khắp bốn Vùng Chiến Thuật phần lớn xuất thân từ lò luyện thép “Thiếu Sinh Quân QLVNCH”..Từ ngày nghiệt ngã tang thương 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, mỗi CTSQ có một hoàn cảnh, già từ quê hương ra hải ngoại hay vẫn còn trong nước. Dù thế nào, chúng ta vẫn giữ truyền thống Anh Em lấy Nhân-Trí-Dũng mà đối xử, tương kính lẫn nhau, dìu dắt nâng đỡ nhau khi có cái ngặt, và cùng giữ vững niềm tin sắt đá có một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ dưới mái Trường Mẹ tại Vũng Tàu xa xưa, lẽ đương nhiên dưới một thể chế TỰ DO, DÂN CHỦ, và NHÂN QUYỀN..

Một niềm tin mai sau, Thế Hệ con cháu chắt CTSQ còn biết rằng thời điểm nào dân tộc Việt cũng có những thiếu niên mang bóng dáng của Phù-đồng Thiên-vương, của vua Đinh Tiên Hoàng, của Hoài-văn vương Trần Quốc Toản.

Những người đầy huân công với dân tộc Việt. Những người đã đổ máu cho đất Mẹ...Chúng ta còn sống đây, thật cảm động và hăng diện, vì hào khí anh hùng của các cựu Thiếu-Sinh-Quân. Khâm phục vì sự hy sinh cho đất nước của tập thể nhỏ bé này. Hãy cùng đặt một bông hoa hồng lên những nấm mồ của các anh hùng tỵ hon đã hy sinh cho Miền Nam Việt Nam...

CTSQ Đệ Nhị Thiên Xứng, 1963-1968

(Đặc San Nhân Trí Dũng 2017)

Ghi Chú: (*) Điều kiện tùy theo thời gian ấn định của Bộ Quốc phòng. Trước năm 1964 còn có cả lớp Nhì, lớp Nhất học tại Cô Giang. Tức là khoảng 8-10 tuổi. Có lẽ TSQ còn quá nhỏ hãy còn dài dầm. nên từ năm 1965 Trường chỉ nhận các TSQ từ lớp Đệ Thất trở lên...