

CHỈ HUY TRƯỞNG TRƯỜNG TSQ VŨNG TÀU CTSQ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ỨNG



Trong 19 năm kể từ 1956 đến 1975, một thời gian ngắn ngủi của Trường Thiếu-Sinh-Quân VNCH Vũng Tàu, đã có 8 Chỉ Huy Trường.

Nhân dịp Đặc San Nhân-Trí-Dũng Tết Đinh Dậu 2017, có nhã ý hướng về Người Anh cả Ctsq Đại Tá Chỉ Huy Trường NGUYỄN VĂN ỨNG, tôi xin được đóng góp vài lời về Vị Chỉ Huy Trường đáng kính mà trong

thời gian tôi được sự dạy dỗ cho đến khi ra Trường.

Các Chỉ Huy Trường (CHT) theo thứ tự thời gian trải qua như sau :

Thiếu-tá Nguyễn Văn Bích.

Thiếu-tá Phan Như Hiên.

Thiếu-tá Nguyễn Lũy.

Đại-tá Huỳnh Văn Tư.

Trung-tá Nguyễn Văn Kiên.

Đại-tá Nguyễn Văn Ứng.

Đại-tá Hồ Nhật Quang.

Trung-tá Ngô Văn Dzoanh.

Sau những cơn sóng gió của Trường Thiếu Sinh Quân như di chuyển ra Trường Truyền Tin, xuống đường , rồi dọn trở lại Trường cũ v.v.. và v.v...

Bộ Tổng-tham-mưu hỏi ý kiến Ctsq Trung-tướng Nguyễn Văn Là. Ông nói:

- " Trên thế giới, không một trường nào, mà cựu học sinh lại quan tâm đến trường cũ, đến đàn em bằng trường Thiếu-Sinh-Quân. Hiện số cựu Thiếu-Sinh-Quân trong quân đội khá đông. Thế mà gần đây, trường Thiếu-Sinh-Quân gặp phải nhiều phiền toái, nhiều điều lồi thối. Vậy nên tìm một sĩ quan cựu Thiếu-Sinh-Quân đưa về, thì mọi sự sẽ tốt đẹp..."

Bộ Tổng-Tham Mưu tìm ra ngay Trung-tá Nguyễn Văn Ứng, cựu Thiếu-Sinh-Quân, đủ khả năng chinh đôn lại những trở ngại... Trung-tá Ứng là một sĩ quan liêm khiết, năng động, yêu trẻ, yêu đàn em, muốn giữ gìn, vun tưới cho cái truyền thống bất diệt tốt đẹp của Thiếu Sinh Quân, mỗi ngày một nở rộng, tươi sáng hơn. Lối yêu thương với đàn em là thân mật, hết sức chăm lo, hết sức dạy dỗ, nhưng Ông cũng hết sức siết chặt kỷ luật. Ông thừa tài dư đức, đủ năng lực để chỉ huy Trường Thiếu-Sinh-Quân. Về Trường trong vòng một tháng, Ông đã tạo cho Trường có một không khí đẹp: Trên, dưới, giáo sư, cán bộ sống hòa hoãn với nhau. Ông đưa tất cả các sĩ quan cựu Thiếu-Sinh-Quân vào chức vụ lãnh đạo. Đối xử tử tế với các sĩ quan nguyên là giáo sư động viên, chăm lo cuộc sống cho Thiếu-Sinh-Quân từng ly, từng tý. Sự giao tiếp với các Đơn Vị bạn như Đại Hàn, Úc, Hoa Kỳ thật gắn bó. Vào khoảng năm 1967, Đơn Vị Hoa Kỳ đã cung cấp cho các Thiếu Sinh Quân thức ăn sáng như sữa, cơm, cam táo, và thức ăn phụ trội trong các bữa cơm trưa. Tổ chức các cuộc đi thăm các đơn vị Đồng Minh, như hướng dẫn các Thiếu Sinh Quân đi lên đỉnh Đài Rada Viba, núi lớn phía sau Trường, trao đổi thân thiện : Lá Cờ VNCH và Hoa Kỳ. Tiếp tục phát động học Thái Cực Đạo toàn Trường lấy các TSQ Liên Lớp Đệ Tam, Đệ Ngũ năm 1965 học khóa đầu tiên tại Trường đã mang đai nâu cấp 1, cấp 2 dạy lại các Lớp sau. Tất cả được sự hướng dẫn tận tình của Ctsq Cán Bộ Lục Tắc Lâm (Đại Đen). Sau này được biết nhiều Cựu Thiếu Sinh Quân sau khi ra Trường, phục vụ ở các Đơn Vị đã theo đuổi môn võ này, có những người mang tới Huyền Đai Đệ 7,8, hoặc 9 Đẳng Cho nên thời gian Ông ở Trường là thời gian mà Thiếu-Sinh-Quân sống thoải mái nhất, kỷ luật nghiêm minh nhất, giáo dục tốt đẹp nhất. Một số Sĩ Quan Thủ Đức có bằng cấp bị động viên, về dạy đầy đủ cho các Lớp Đệ Nhị Cấp vì thiếu. Đặc biệt vào những năm này, hình ảnh mà các Thiếu Sinh Quân có được là nhờ Ctsq Cán Bộ Vương Văn Thục, lúc đó anh làm trong Phòng Tâm Lý Chiến, có đủ phương tiện máy hình, phòng rửa phim v.v.. nên anh Thục đã chụp những tấm hình đáng quý trong những sinh hoạt cá nhân, nhóm, cũng như các buổi Lễ Lớn,

mà hiện nay chúng ta còn lưu giữ những tấm hình thân thương chân quý đó... Theo thời gian trôi chảy thật êm đềm...

Đặc biệt nhất, CHT Nguyễn Văn Ứng là tác giả PHÙ HIỆU NHÂN TRÍ DŨNG



Phù hiệu là : Một thanh kiếm bạc, đặt trên một nền trời xanh (màu trẻ trung, màu hy vọng, màu nhiệt huyết). Đầu thanh kiếm chỉ thẳng lên ba ngôi sao sáng trên trời (tượng trưng cho ba miền đất nước: Bắc-Trung-Nam) và dưới thanh kiếm là ba chữ: “NHÂN-TRÍ-DŨNG”.

Theo Ctsq Cán Bộ Chu Văn Hải, lúc đó là Sĩ Quan Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn I : đức NHÂN là một đạo lớn bao trùm trên hết của đạo làm người theo thể VƯƠNG ĐẠO, nhưng muốn thực hiện được thể VƯƠNG ĐẠO qua đức NHÂN người TSQ phải trau dồi thêm đức TRÍ và đức DŨNG. TRÍ là óc thông minh, biết xét đoán người, đoán việc, DŨNG là sự can trường đảm lược. Không có DŨNG cũng khó thi thố được lòng nhân và không có TRÍ cũng khó mà xét người, đoán việc đúng mức, để phản ứng kịp thời trong việc thi thố lòng nhân. Vậy “NHÂN-TRÍ-DŨNG” đối với người “VƯƠNG ĐẠO”, hay nói rõ ra là đối với một TSQ, sự “THÀNH CÔNG” không quan yếu bằng sự “THÀNH NHÂN”. Chúng ta quan niệm rằng: Sống làm sao cho đúng “ĐẠO LÀM NGƯỜI”, đó chính là tinh thần “NHÂN-TRÍ-DŨNG” mà toàn thể CTSQ chúng ta giữ trong đầu mang trên vai áo, ngay từ khi chúng ta mới nhập học trường TSQ 11-12 tuổi...

Sau 4 năm, Tháng 6 năm 1971, CHT Nguyễn Văn Ứng được thăng cấp Đại-tá, đi lãnh nhiệm vụ trọng yếu khác. Ngày Ông rời Trường, là một ngày buồn vô hạn cho các Cán Bộ cựu Thiếu-Sinh-Quân, cũng như các Thiếu-Sinh-Quân nói riêng, cho toàn thể Cán Bộ Quân Trường nói chung.

Đến nay, gần 42 năm trôi qua, mà hình bóng Ông chắc hẳn chưa xóa nhòa trong các Thiếu-Sinh-Quân hồi đó và hiện nay tại Hải Ngạc.

Ở vào lứa tuổi 98, dù sức khỏe không còn cho phép nhiều nữa, nhưng qua các Đại Hội Cựu Thiếu Sinh Quân tại Hải Ngoại Ông dường như đều có mặt. Điển hình mới đây là về tham dự Đại Hội lần thứ 20 tại San Jose, California nhân Lễ Lao Động Mỹ các ngày 3,4, và 5 tháng 9 năm 2016... Tiếng nói oang oang mạnh mẽ, vẫn minh mẫn và chân tình của một đàn Anh mà các Em luôn trọng kính như thuở nào. Thường thì Ông đi đi lại lại, lâu thì Ông phải ngồi trên xe lăn mỗi khi di chuyển...

Theo CHT Nguyễn Văn Ứng, Ông rất hãnh diện với những đóng góp của Ông cho Đất Nước, Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy suốt cuộc đời binh nghiệp, ông luôn hành xử sao cho đúng với tư cách một người con yêu của Tổ Quốc, làm sáng danh cái đức sẵn có của Tiên Nhân. Ông đọc sách nhiều nên kiến thức hiểu rộng. Tính tình Ông ôn nhu, nói năng cẩn trọng, rất hợp với vai trò vừa là cấp trên như một người Anh, người Cha, vừa là một người Thầy...

Để kết thúc bài viết, tôi xin kể một sự kiện có liên quan đến CHT Nguyễn Văn Ứng khi tôi rời mái ấm Trường Mẹ:

Sau khi đậu Tú Tài II Ban Toán năm 1968, Ctsq Giáo Sư Nguyễn Văn Toan, Trưởng Phòng Văn Hóa, có gọi tôi lên văn phòng và cho tôi biết: “ Em đậu Tú Tài Toàn Phần mà mới 17 tuổi, lại đậu có Hạng (Tôi nhớ năm TT2 có tôi, Phan Hữu Danh, và Nguyễn Đức Quang, chỉ có ba người đậu có Hạng Cao). CHT Nguyễn Văn Ứng muốn em tiếp tục đi học Đại Học hay vào Quân Y, tùy em lựa chọn... Tôi có nói với Anh là tôi Ban Toán lại không thích gạo bài thì làm sao học Quân Y !. Anh giải thích cho tôi là: “Các sinh viên Quân Y đều học tại đại học Y khoa Sài Gòn. Những sinh viên đỗ Tú Tài 2, không phân biệt ban gì, đều phải ghi tên học chứng chỉ Lý-Hóa-Sinh (PCB=Physique, Chimie, Biologie). Cuối năm nếu đỗ, thì ghi tên theo học năm thứ nhất đại học Y khoa. Không sinh viên nào có thể được vào năm thứ nhất, nếu không đỗ PCB...”. Sau khi được giải thích tôi thấy an tâm một chút và đồng ý với Anh là tôi sẽ theo học ngành Y... Anh bắt tay mừng tiền đưa tôi và nói “Em chờ ít tuần Nhà Trường sẽ có Văn Thư chính thức về việc em chấp nhận đi học,

Bố Mẹ em cũng sẽ nhận được một bản Quyết Định của Trường...”. Tôi cảm ơn Anh rồi cáo từ...

Vào cuối tuần trước khi 9 TSQ (Dũng, Dũng, Danh, Hoa, Quang, Hải, Ba, Nở, Kỳ) chuẩn bị đi trình diện Trung Tâm Bạch Đằng Hải Quân ở Sài Gòn, tổ chức bữa tiệc “giã Từ VT” tại nhà người Chị của Nguyễn Đức Quang. Lẽ đương nhiên tôi được mời đến để tiễn đưa 9 chàng đi làm Linh Thủy... Gần giữa tiệc, Trần Văn Hải đến tôi gạ gẫm “ Thôi mày ơi !. Nhất CHÍN nhì BÙ đi Hải Quân với tụi tao cho thành con số MUỐI đi cho rồi, học hành gì nữa... “. Tôi ầm ờ cho qua, rồi Hải lại nhắc vài lần nữa cho đến khi tàn tiệc... Về lại Trường, không hiểu sao câu nói của Hải làm tôi suy nghĩ cả đêm, và vào Thứ Hai tôi can đảm lên trình diện CHT Nguyễn Văn Ứng, lúc đó Anh đang bận, nói tôi đến gặp Chị Huy Phó Nguyễn Văn Minh, cũng là CTSQ. Tôi trình bày ý định của tôi là muốn đi Hải Quân thay vì đi học. Anh hỏi tôi tại sao ?. Tôi trình bày không thích học và muốn đi lính.... Sau khi thuyết phục tôi không được, Anh Minh nói cho tôi 24 tiếng về suy nghĩ, ngày mai lên gặp Anh để nói ý định . Tôi cũng vẫn cương quyết, nhất định là đi Hải Quân.. Cuối cùng Chị Huy Trường, Chị Huy Phó đã chịu thua và quyết định cho tôi đăng ký vô SVSQ/HQ khóa 19 cùng với 9 tên kia để thành con số 10/BÙ. Viết đến đây, tôi phải cảm ơn Anh Ứng, anh Minh, đã đáp ứng lời yêu cầu của tôi lúc đó, dù tôi làm người buồn nhất là Bố tôi khi Ông nhận giấy báo của Nhà Trường mà tôi từ chối không đi Quân Y. Nghĩ lại, nếu tôi đi học Quân Y thì may ra phục vụ một vài năm cho Đất Nước là tan hàng. Biền cố 30 tháng 4 năm 1975, tôi mang BÙ lại là người may mắn nhất, còn CHÍN thì gặp nhiều sóng gió hơn...

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu, Kính chúc Anh Chị Nguyễn Văn Ứng luôn an vui, sức khỏe dồi dào, và mọi sự hạnh thông như ý mong muốn của Anh Chị cả một năm.

Kính mong gặp Anh Chị trong Đại Hội 21 tại Dallas Texas năm 2018.

Ctsq Nguyễn Hữu Duyệt, SQ 2767
(1963-1968)