

Những ngày cuối cùng của “Tháng tư đen”: Tỉnh lỵ Chương Thiện với cố Đại Tá tỉnh trưởng CTSQ Hồ Ngọc Cẩn.



Năm 1962: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn xuất thân Khóa 2 Sĩ Quan đặc biệt Trường Đồng Đế (Nha Trang), với cấp bậc Chuẩn Úy, thuộc Binh chủng Biệt Động Quân; là một trong “NGŨ HỔ TƯỚNG” miền Tây, bởi những chiến tích lẫy lừng, trong những cuộc hành quân có tên “Dân Chí” của Sư Đoàn 21 Bộ Binh (Khu 42 Chiến Thuật). Ông cũng là vị Trung Đoàn Trưởng, Chỉ Huy Chiến Đoàn 15 thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh, đến tăng cường, giải vây An Lộc.

Năm 1972: Sau Trận An Lộc được vinh thăng Đại Tá

Năm 1973: Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Chương Thiện. Với tính tình cương trực, yêu thương đồng đội, quý trọng dân chúng, Đại Tá Cẩn đã rất thành công trong chức vụ “Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng” Tiểu Khu Chương Thiện, “Lính mếm, dân thương”.

Năm 1975: Vào những ngày cuối cùng của “THÁNG TƯ ĐEN”, với tinh thần bất khuất, sẵn sàng “dòng máu Thiếu Sinh Quân Chống Cộng” trong người, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn cùng một số chiến hữu “gốc Thiếu Sinh Quân” cùng nhau ngăn chặn Cộng quân, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Theo sử sách ghi chép lại, Đại Tá Cẩn cùng 4 chiến hữu gốc TSQ và 1 tài xế đã trấn thủ trong một pháo đài xây trước Tiểu Khu (cạnh Tòa Hành Chánh Tỉnh).

Sau vài giờ, từ khi Tổng Thống Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng Cộng Sản vô điều kiện, kêu gọi các đơn vị và Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà buông súng “đầu hàng” và “bàn giao” !!! Một toán khoảng 15 cán bộ Cộng Sản, hăm hở đi vào Tòa Hành Chánh Tỉnh, để nhận bàn giao !!! Tất cả lũ “Vẹm” chưa được đặt chân đến “thềm” trước cửa Tòa Hành Chánh Tỉnh, đều bị bắn ngã gục. Sau đó, Cộng quân huy động cả Tiểu Đoàn Bộ Binh thêm 4 chiếc M.133 của VNCH (chiến lợi phẩm), ùn ùn mở cuộc tấn công tràn vào. Với 2 khẩu Đại Liên M.60 từ trong “Bunker”, và 1 khẩu 57 ly không giật, thay nhau khạt đạn. Bốn chiếc M.113 đều bị bắn cháy bất động. Quân Cộng sản vội rút lui ra xa, chỉnh đốn lại hàng ngũ, rồi lại tấn công . . . Trận chiến kéo dài cho đến chiều. Cộng quân cũng vẫn không tấn chiếm được pháo đài (Bunker) này. Cho đến khi Đại Tá Cẩn cùng 4 chiến hữu Anh Hùng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, rồi mới chịu thúc thủ để cho “tên” tài xế chia súng bắt buộc phải buông súng đầu hàng.

Trận chiến được kết thúc với trên 100 cán binh CS bị hạ. Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn và 4 Chiến hữu, bị Công quân bắt giữ. Bốn chiến sĩ anh hùng (gốc Thiếu Sinh Quân) bị hành huyết tại chỗ ngay sau đó.

Riêng Đại Tá Cẩn bị chúng đặt trên một xe 4x4 mũi trần chạy chung quanh tỉnh Ly, phát loa kêu gọi “Đồng Bào” đến dự cuộc “đấu tố “Tội Ác” ??? Đại Tá Cẩn, 2 tay bị trói quặp sau lưng; đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, dũng dạt nói trước đám đông dân chúng (mọi người hiện diện, trên gương mặt đều có một nét buồn chán sâu xa) Ông nói:

Tôi nhận thấy, tôi không có làm điều gì có lỗi với đồng bào, dân cư trong Tỉnh, thì làm sao tôi lại có tội với nhân dân !!! Nếu nói rằng tôi có tội !!! thì chỉ có cái tội, “Tôi bất tuân thượng lệnh không chịu buông súng đầu hàng Cộng sản” còn

hơn thế nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục cầm súng chiến đấu chống lại bọn Cộng Sản tới cùng.

Sau đó, Cộng quân giải Đại Tá Cẩn về Tỉnh Cần Thơ, bị khổ sai giam cầm, hành hạ đủ điều. Cuối cùng bị Cộng quân đem ra “hành quyết” vào sáng ngày 14 tháng 8 năm 1975 tại sân banh Cần Thơ dưới sự chứng kiến của hàng ngàn dân chúng (bị bắt buộc phải đi chứng kiến).